

De **dagelijkse dosis** dwarsverbanden, tendensen en andere hedendaagse fenomenen.

JP kijkt verder

JEAN-PIERRE GEELLEN

Dichtende dictators

Net verschenen: de verzamelde poëzie van despotten.

Poëzie, dat is altijd goed. Dichters leken ook mij altijd betere mensen. Fijnbesnaarden, die de zinnen zeven en woorden wegen. Was iedereen maar zo, dan werd de wereld vanzelf een stukje beter.

Onzin, natuurlijk. De dichter is geen haar beter dan wie ook, evenmin als de vegetariër of de niet-roker, de geheelonthouder, de yogi en talloze anderen die zich nog wel eens lijken te beroepen op hogere morele standaarden.

Weet u trouwens wie ook vegetariër was? Precies.

Dit nieuwe inzicht leerde ik door een kloek boek dat deze week verschijnt bij uitgeverij Koppertnik: *Bloemen van het kwaad*, een bundeling gedichten van dictators. Talloze despotten en dictators, van Nero tot Napoleon, Stalin en Kadhafi grepen ooit de

Het uitroepteken marcheert met rigide regelmaat door de strofen van dichtende dictators



pen om hun ziel op papier te leggen. Paul Damen bracht ze in kaart, met gevoel voor ironie - in zo'n zwaar onderwerp mag de lichte toets niet ontbreken.

Wat een goed idee en wat een verrassing zo veel slechteriken bijeen te zien in dichterskring. De betekenis van hun werk zit niet in de poëzie zelf, maar in de bijbehorende levens - *Bloemen van het kwaad* bestaat dan ook grotendeels uit de biografieën van de poëten in de dop.

Als iets de dichter kenmerkt, dan is het zijn veelvuldig gebruik van uitroeptekens. Ze marcheren met rigide regelmaat door de strofen.

Kadhafi's onnavolgbare klaterteksten illustreren in elk geval zijn paranoïde aard. Lachwekkend is de dronkemanspraak van ayatollah Khomeini. De vroege Mussolini getuigt van zelfkennis: *Meisje, kijk me niet zo aan/want al hou je wel van mij/ dit hart waar je vol voor zou gaan/ is een en al gifspuiterij!*

Dictator: dichter in 't diepst van zijn gedachten.

Weet u wie ook dichter was? Precies. Een van Hitlers bekendste gedichten hangt nog in duizenden Duitse huiskamers, zonder dat de bewoners de auteur kennen. Het is het *Moederdaggedicht*, geschreven door de jonge Adolf. Het eerste couplet gaat zo:

*Als je moeder oud geworden
en jij ook wat ouder bent,
als wat vroeger haar licht afging
nu tot last zich heeft bekend,
als haar lieve, trouwe ogen
niet meer kijken als voorheen,
als haar voeten, moe geworden,
niet meer dragen, steen en been,
steun haar dan met beide armen
en leid haar met blij gemoed -
want het uur komt dat je huilend
haar voor 't laatst begeleiden moet!*

Het tweede couplet gaat zo:

Een moeder sterft altijd te vroeg/ al wordt zij nog zo oud/ je bidt dat God haar sparen zal/ omdat je van haar houdt.

Over dat laatste couplet loog ik. De auteur was Toon Hermans. Geen haar beter.

VERVOLG VAN PAG V9

In de late jaren negentig ging het bijna mis met de deathmetal en dus ook met Autopsy. Andere dwarse jeugd- en tegenculturen werden groot, vooral de grunge en hiphop. In een poging nog verder ondergronds te gaan, splitste de extreme metal zich op in ontelbare aftakkingen en niet meer te begrijpen substromingen, van 'melodic death' tot 'viking metal', waardoor het gemeenschapsgevoel ineens ver te zoeken was.

Autopsy nam in verwarring nog een plaat op in een luxe studio, met technische hulpmiddelen en alle desastreuze gevolgen van dien. De plaat *Shitfun* (die titel klopte al niet) werd een flop en het voorlopige eindsignaal voor de band.

Maar het afgelopen decennium leefde de interesse voor pure, minder

aandachtig geproduceerde en dus modderige death metal weer op - het zal wel weer zo'n cyclische trendrevival zijn.

Maar wie weet is de hang naar recalcitrante antimuziek van alle tijden. Hoe dan ook: Autopsy hergroepeerde zich en kwam vorig jaar met de vrij briljante plaat *Skull Grinder*, die tot hun beste werk gerekend moet worden. *Skull Grinder* is punker dan punk, vies hard, opwindend vulgair en soms ook weer weergaloos somber en traag. In een eindtijdliedje als *Sanity Bleeds* bijvoorbeeld, tevens opgenomen in de verzameling *After the Cutting*.

En tegenwoordig duiken zelfs weer nieuwe deathmetalbandjes op, die alleen beïnvloed lijken door het werk

van de oervaders. Op het nieuwe, driedaagse deathmetal festival Netherlands Deathfest speelt komend weekeinde Autopsy naast genrevolgers als het Servische Infest en het Amerikaanse Putrisset: bandjes die net zo vrolijk zingen over martelingen en grafschennis als de wijze voorgangers.

We zijn dus nog lang niet van het genre af. En dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor 99,9 procent van de mensheid.

De cd-box *After the Cutting* van Autopsy (4 cd's inclusief boekwerk) is verschenen bij Peaceville Records /Suburban. Autopsy speelt zondag een exclusieve Europese show op het driedaagse Netherlands Deathfest (26 t/m 29/02) in 013 te Tilburg.

Advertentie

Paas wijnpakket + luxury hotel voucher t.w.v. €185,-



€ 241,91
€ 34,99

Gratis thuisbezorgd!

Het voorjaar is al weer vroeg op gang gekomen dit jaar. De eerste bloembollen ontluiken zich en de vogels laten zich weer horen. Niet alleen het voorjaar, maar ook Pasen staat weer voor de deur. Traditie getrouw met "de eieren", maar uiteraard ook het moment van genieten en het drinken van een goede wijn. Wij selecteerden speciaal voor u dit prachtige Paas wijnpakket met Luxury Hotel voucher t.w.v. € 185,-. Ook genieten van het voorjaar en goede wijn tijdens de Pasen?

Bestel dan dit prachtige pakket nu voor slechts € 34,99 en bovendien gratis thuisbezorgd!

Inhoud pakket:

Cedar wood - Zinfandel

Casa Safra Terra Alta DO Gran Reserva

Casaletto VINO Bianco

Promese Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc

Los Mozos Tinto DO Navarra

Pierre Baptiste Pays d'Oc Chardonnay

Bestel via www.wijnvoordeel.nl/stunt

AL 16 JAAR DE VOORDELIGSTE
ONLINE WIJNWIJNDEL

KLANTEN BEoordelen
ONS ALS ZEER GOED

SMELLE LEVERING
BINNEN 24 UUR

THUISWIJNDEL
WAARBORG

Liever bestellen via de bestelbon? Stuur deze dan in een ongefrankeerde envelop naar: Wijnvoordeel, Antwoordnummer 616, 8400 VB Gorredijk

Ja, ik bestel

X pakketten (6 flessen) Paaspakket (3174601) à €34,99 per pakket*

Naam: M V

Straat: Nr:

Plaats: Postcode:

Email:

Telefoon: Geboortedatum:

*Geen bezorgkosten (t.w.v. € 5,95). Betaling per factuur na levering. Gemakkelijk en zonder risico.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Wijnvoordeel, Antwoordnummer 616, 8400 VB Gorredijk

Vragen? Telefoon 0317 702 796 (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00) of mail naar contact@wijnvoordeel.nl Geen 18, geen alcohol.